

Nieuwsbrief

Mei/juni 2018



Beste leden,

Deze keer om te beginnen een prachtig 'beeld van schoonheid', gekregen van één van onze leden:

*'Schoonheid ontstaat bij het trillen van een brug
die trillende fantasie verbindt met de werkelijkheid*

*Als de brug trilt is dat een teken
dat er iets belangrijks overheen gaat.'*

Mei 2018, we staan aan het begin van de zomerperiode. Een tijd van rust en nieuwe inspiratie opdoen voor het komende winterseizoen.

Op 2 februari 2018 hielden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Fijn dat er zoveel leden aanwezig waren!

Dat betekent dat de vereniging u aan het hart gaat en blij bent met deze mogelijkheid van samenkomen en samen te schilderen en/of te beeldhouwen.

Een vereniging heeft een bestuur dat bepaalde zaken regelt en zorgt dat de vereniging kan blijven draaien.

We zijn blij dat Nel Dijkstra al heel lang waarnemend voorzitter is geweest maar nu wil zij heel graag deze functie overdragen.

Het bestuur heeft Tity Zeilstra bereid gevonden om de voorzittershamer ter hand te nemen. Daar zijn we uiteraard erg blij mee!

Omdat ondergetekende secretaris, Annie Reitsema, na de zomer gaat verhuizen zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe secretaris!!!

Een vereniging kan niet bestaan zonder secretaris!!!

We kunnen toch niet van de zittende bestuursleden verwachten dat zij het secretariaat er maar even bij doen???

Kom op mensen, met elkaar de schouders er onder!

Nu is er nog de mogelijkheid van een "warme" overdracht!

Marisca kant is onze geweldige penningmeester en zij blijft gelukkig nog een poosje door gaan. Barbera Yntema is algemeen bestuurslid en bekijkt dat per jaar.

**Om goed te kunnen functioneren is het bestuur dus op zoek naar:
een secretaris en twee algemene bestuursleden!**

Nel Dijkstra blijft nog even als algemeen lid tot er een vervanger voor haar is gevonden.

We hopen oprecht dat er in september gestart kan worden met een voltallig bestuur!

De Verbeelding mag toch niet ten onder gaan omdat er geen bestuursleden te vinden zijn??

Hopelijk meldt zich snel iemand bij het bestuur.

Iets leukers nu: Op 8 mei was de uitdaging naar Steenwijk en SipkeJan Sipkema heeft daar een verslag van gemaakt: Rond 9 uur vertrek vanaf het MC, onze basis. Richting Steenwijk en wel naar het landgoed 'Rams Woerthe'. Na ontvangst op het terras met een prachtig uitzicht op het ruime gazon met bomen en levende have, wordt koffie en thee geserveerd met koek of cake. We kregen uitleg over het bouwwerk, de historie en bestemming van het landgoed en het dagelijks beheer.

Eerst was het interieur aan de beurt, gigantisch wat een rijke architectuur. Veel sierlijk bewerkt eikenhout in de hal en het trappenhuis.

Architect was de bekende Hildo Krop. De tijd vloog om zodat de tijd voor eigen kunst in het park beperkt werd.

Het weer was buitengewoon, soms te warm zodat menigeen onder een boom zat te werken. De levende have, herten, eenden en ganzen kwamen menigmaal op bezoek. Meestal was het publiek ook geïnteresseerd in ons werk.

Rond 15.00 uur werden de werken verzameld en besproken. Als afsluiting van deze prachtige dag nog een drankje in het centrum van Steenwijk. Het kon niet mooier of beter!

Hartelijk dank SipkeJan voor dit mooie verslag.

Nog even ter herinnering:

Het lidmaatschap loopt van januari tot januari en kost €100,-

Het nieuwe bankrekeningnr.:

NL61RABO0327453206 t.n.v. Kunstkring De Verbeelding.

Privacywet.

Op 25 mei jl. is de nieuwe privacywet in werking getreden, ook onze vereniging moet en wil daar graag aan voldoen.

Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om en gebruiken die alleen om informatie over de vereniging te verstrekken.

Wij zullen die gegevens nooit doorgeven aan anderen.

Binnen twee jaar na uitschrijving worden de persoonsgegevens vernietigd.

Op onze website worden foto's van onze activiteiten geplaatst.

Als u er bezwaar tegen heeft dat u herkenbaar in beeld bent, kunt u een verzoek tot verwijdering indienen bij het bestuur.

Tot slot geen quote van iemand anders maar gewoon een paar woorden van mijzelf.

Wat ben ik blij dat ik op een camping ergens tussen Zeeland en Zuid-Holland, Barbera tegenkwam.

Ik wist toen alleen nog niet dat het Barbera was. Zoals dat gaat op een kleine camping, we raakten aan de praat over de schoonheid van de omgeving én over schilderen! We hadden een raakvlak! Bovendien kwamen zij ook uit de polder.

Via Barbera kwam ik bij De Verbeelding en voelde mij daar meteen thuis. Fijne jaren waren het en ik heb genoten van alle mooie dingen die gemaakt zijn, van de strijd en de worsteling die af en toe gevoerd werden. De Verbeelding is een hele mooie vereniging en ik wens jullie dan ook nog een heel lang bestaan toe.

Hartelijk dank voor alle uurtjes samen doorgebracht.

Een hele mooie en fijne zomer gewenst!

Hartelijke groeten,

Annie Reitsema